

80 piéce
INDO-CHINOIS

2237

manque la suite

PHẬT-HỌC TÙNG-THƠ

82, rue de Champagne

TÂN-ĐỊNH — SAIGON



Kinh Lăng Nghiêm

QUYỂN I



IN LẦN THỨ NHẤT



Giá: 0\$10



THIỆN-CHIẾU Dịch

2237

1871-72

1872-73

1873-74

1874-75

1875-76

1876-77

1877-78

1878-79

1879-80

1880-81

1881-82

1882-83

1883-84

1884-85

1885-86

1886-87

1887-88

1888-89

1889-90

1890-91

1891-92

1892-93

1893-94

1894-95

1895-96

1896-97

LỜI NÓI ĐẦU



Muốn người ta mau hiểu đạo Phật, miễn chỉ thế nào là chỗ cứu-cánh giải-thoát, thế nào là phương-pháp thật-hành là đủ, cần gì phải dịch hết từng bộ kinh ?

Huống chi Lăng-Nghiêm là một bộ kinh, có kẻ nghĩ rằng chính của người Tàu soạn-thuật, mà không phải từ ở Ấn-Độ truyền sang ?

Ấy là hai lẽ kinh chưa cần dịch, cũng không nên dịch như kinh Lăng-Nghiêm.

Tuy vậy, ta muốn học Phật, trước phải biết “lòng”. Chỉ cái “lòng” một cách dễ hiểu, có kinh nào bằng kinh Lăng-nghiêm ? Bộ kinh ấy rất có thế-lực trong Phật-Học-giới, dầu của ai đi nữa, song hợp với chơn-lý — nhất là chơn-lý của nhà Phật — thì thôi.

Nếu có ai không chịu hiểu như thế, mà còn trách sao không dịch đúng từng chữ của nguyên-văn, lại bỏ hết những sự thần-thông biến-hóa, ấy là người chưa biết bôn-tâm và chức-trách của dịch-giả vậy.

THIỆN-CHIẾU.

Saigon, le 1^{er} Mars 1933.

8^o pièce
2237

TỪ-KHẢO

Danh-từ nào ở đây không giải, xin xem ở quyển
Phật-Giáo Văn-Đáp

Chấp-trước — Lòng cứ cố dính mãi một việc gì, không quên, không bỏ.

Lăng-Nghiêm — Nhãn kinh. Nói cho đủ là: Đại-Phật đánh Như-Lai mật-nhân, tu-chứng liễu-nghĩa, chư Bồ-tát vạn-hạnh, thủ-lăng-nghiêm kinh. Nhưng kêu tắt: Lăng-Nghiêm hoặc Thủ-lăng-nghiên (Sûramgama). Thủ-lăng-nghiên nghĩa là rớt-ráo, vững-vàng. Theo Phật-Học Từ-Điển thì kinh này trọn bộ 10 quyển do một nhà-sư Ấn-độ tên là Bác-thích-mật đế (Pramiti) dịch hồi đời Đường, niên-hiệu Thần-long (705).

Ngoại-đạo — Các tà-đạo ở ngoài Phật-giáo, lập đạo không hợp với chơn-lý.

Sáu-căn — Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân-mình, ý-thức.

Sáu-trần — Hình-sắc, tiếng-tâm, hơi-thơm, mùi-vị, xúc-cảm (những cái lạnh, nóng, cứng, mềm v. v. xúc cảm vào mình), pháp-trần (muôn vật trong vô-trụ). Sáu cái đó lọt vào sáu căn, che tối chơn-tâm, cũng như bụi bám vào gương làm cho không được trong sáng, nên kêu là trần (bụi).

Sáu-thức (hiếu-biết) — Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng v. v. hiếu-biết và phân-biệt được.

Tiểu-thừa (Tiểu-thặng) — Cỗ xe nhỏ. Hạng người chỉ cầu giải thoát lấy mình, không dám vào sanh ra tử để độ cả quần-sanh, không khác như cỗ xe nhỏ chỉ chở được một mình vậy. Hạng ấy chỉ chứng quả A-ra và Duyên-giác, mà không chứng được quả Phật.

Tứ-chi — Hai tay hai chun.

Thí-chủ — Người cho của (cơm, áo v. v.)

Vô-thỉ — Không chỗ bắt đầu. Những kiếp trước đã lâu-xa lắm, không biết bắt đầu ở đâu mà tính.

KINH LĂNG-NGHIÊM



Khi Phật cùng trên một ngàn đồ-đệ ở nơi tinh-xá Kỳ-hoàn (Jetavanâ), nước Xá-vệ (Srâvasti), vua Ba-tư-nặc (Sâsenâdi) — tên vua nước ấy — nhân ngày lễ “kì cơm” cho vua cha, bèn mời Phật và các đệ-tử vào cung mà cúng-dường “cơm-chay”.

Ông A-nan không dự cuộc này, vì có nhà thí-chủ ở xa đã mời ông đi trong một ngày trước. Khi ông trở về, (tức là ngày Phật cùng tất cả tăng-chúng đều đi “ăn-giỗ” trong cung vua), lủi-thủi một mình, mới được nửa đường, nhưng đã đến Ngọ (bữa cơm trưa). Ông A-nan lấy lòng “bình-đẳng” bưng bình-bát ghé vào một cái nhà ở bên đường mà xin ăn, dầu biết nhà ấy là nhà của một người kỹ-nữ.

Bát-kiết-đế (Pakati), người kỹ-nữ, giọng Ma đăng-già (Matanga), không biết cô cảm-dỗ thế nào, đến nỗi ông An-nan không ra về được ! (Người ta thấy vậy cho rằng cô có phép-thuật lạ-lùng, kêu là thần-chủ Ta-bì-ca-ra = Kapila).

Thường khi Phật thọ-trai ở đâu rồi, cũng đều có thuyết-pháp ở đấy. Nhưng vì biết A-nan mắc nạn, nên ngày ấy thọ-trai rồi thì lật-đật trở về. Vua cùng các quan cũng theo Phật đến tinh-xá mà nghe pháp.

Bấy giờ Phật sai Văn-thù-sư-lợi đi qua đánh-thức A-nan. Những lời Phật dạy ông Văn-thù-sư-lợi

không biết mầu-nhiệm làm sao, đến nỗi cô kỹ-nữ Bát-kiết-đế nghe được rồi cũng bỏ nhà mà theo về đến tinh-xá! (Người ta thấy vậy cho rằng Phật có phép-thuật (thần-chú) cao-cường hơn!)

A-nan thấy Phật, vừa lay vừa khóc, vì tui rằng mình tuy học rộng mà đạo-lực chưa toàn, nên mới bị “bùa mê” của dâm-nữ!

Phật bảo rằng: «A-nan! Trước khi người phát-tâm theo giáo-pháp ta mà tu-hành, có lẽ thấy cái gì làm cho người cảm-động mới bỏ được tình ân-ái ở thế-gian chớ?»

— Tôi thấy dung-nhan hình-tượng Phật tốt-đẹp lạ-lùng, sáng-suốt trong-trẻo, khác hẳn thân-hình trần-dục ô-uế của người đời, nên hâm-mộ mà xuất-gia.

— A-nan! Người phải biết, hết thấy chúng-sanh, từ vô-thỉ đến nay, chết đi sống lại mãi kiếp này sang kiếp khác, đều bởi không biết “chơn-tâm,” mà cứ dùng các lòng vọng-tưởng. Người nay thật muốn tìm đường “sáng-suốt” để phát-minh cái chơn-tánh của mình, thì phải trả lời những câu hỏi của ta bằng một tấm lòng ngay thật. Các Phật trước kia cũng do con đường ngay-thật ấy mà ra khỏi nẻo Luân-hồi: trước sau vẫn là ngay-thật, hẳn không có chút gì là chiều-uốn vạy-vò.

A-nan! Ta muốn hỏi người: Theo như người đã nói rằng bởi thấy “tượng tốt” của ta mà *ura-mến*, nên mới phát-tâm xuất-gia, vậy người lấy cái gì mà thấy, và lấy cái gì mà *ura-mến*?

— Dùng “lòng” và “mắt” của tôi. “Mắt” tôi thấy tướng tốt Phật rồi “lòng” sanh ưa-mến.

*
*
BẢY CHỖ HỎI LÒNG

— A-nan! Người đã nhận rằng: ưa-mến tướng tốt là “lòng,” xem thấy tướng tốt là “mắt,” xưa nay người đã bị trôi-nổi trong vòng sanh-tử cũng bởi mỗi giấc “lòng” và “mắt” ấy, nếu không biết chỗ ở của nó thì làm sao đánh-dẹp nó được? Ví như một nước bị quân giặc đến xâm-lấn, người ra cầm binh dẹp giặc, trước phải biết chỗ đình-trú và đường-lối của quân giặc, mới đuổi ra khỏi nước được. Vậy người có biết “lòng” “mắt” ở đâu?

*
*
1°— Lòng ở trong

— “Lòng” ở trong mình, “mắt” ở trước mặt. Dầu con mắt trong-sạch như hoa-sen của Phật cũng vẫn ở trước mặt Phật, mà có nhớ-đục như con mắt tôi cũng vẫn ở trước mặt tôi. Trên thế-gian này, dầu Phật hay chúng-sanh, phàm hay thánh, ai cũng “lòng” ở trong và “mắt” ở ngoài cả!

— A-nan! Người đang ngồi trong nhà này, có thấy được rừng Kỳ-đà ở đâu không?

— Ở ngoài kia.

— Người ngồi trong này, ngó thấy cái gì trước?

— Trước thấy Phật, thấy tăng-chúng, rồi ngó ra ngoài mới thấy rừng Kỳ-đà.

— Nhờ đâu mà người thấy được rừng ấy?

— Nhờ cửa mở trống.

— A-nan! Người đã nói ngồi trong nhà này, trước thấy ta, thấy tắng-chúng, rồi nhờ cửa mở trống mới ngó ra thấy được rừng Kỳ-đà, vậy có ai ngồi trong nhà không thấy được vật ở trong mà lại thấy được vật ở ngoài không?

— Thưa: Không bao giờ có.

— Cái lòng hiểu-biết của người nếu quả thật ở trong thân-mình, không khác như người ngồi trong nhà, thì phải thấy vật ở trong trước rồi mới thấy vật ở ngoài sau. Nhưng “lòng” đã không thấy, không biết vị-tạng-phủ là vật ở trong, cho đến những vật ở gần ngoài như chun lông, chun móng, như mạch, như gân, mà “lòng” cũng không thấy-biết gì hết, như vậy đâu phải là “Lòng” ở trong?

2°/ — Lòng ở ngoài.

— Tôi nay được nghe lời nhiệm-mầu của Phật, mới biết “lòng” quả chẳng phải ở trong, mà thật là ở ngoài. Vì sao biết được? Ví như cái đèn, nếu đốt để trong nhà, thì ánh soi sáng ở trong trước, sau mới từ cửa-nẻo mà soi sáng đến ngoài sân. Nhưng hết thấy chúng-sanh trên thế-gian này, không thấy được tạng-phủ ở trong, mà lại thấy được mọi vật ở ngoài, không khác như cái đèn đốt để ngoài sân, nên không soi sáng được những vật ở trong nhà vậy. Lẽ ấy ắt rõ-ràng, sẽ không còn chỗ nào nghi hoặc được. Thưa Phật: Có phải vậy chăng?

— A-nan ! Như tăng-chúng ở đây, một người ăn, hết thấy đều no bụng được không ?

— Thừa không. Vì mỗi người mỗi thân, làm sao một người ăn mà hết thấy đều no bụng được !

— Nếu “lòng” quả thật ở ngoài, thì “lòng” và “thân” không có quan-hệ gì với nhau hết. Cái gì “lòng” biết, chắc “thân” không bao giờ biết được, và cái gì “thân” biết chắc “lòng” cũng không bao giờ biết được. Cũng như tăng-chúng, mỗi người mỗi thân, người kia ăn người này không no được, mà người này ăn người kia cũng không no được vậy. Bây giờ ta giờ bàn tay của ta ra đây, khi “mắt” người trông thấy, “lòng” người có phân-biệt (trắng, đen, lớn, nhỏ) được không ?

— Khi “mắt” vừa trông thấy, thì “lòng” phân-biệt được liền !

— Lòng và thân đã quan-hệ mật-thiết với nhau như thế, sao người dám bảo rằng “lòng” ở ngoài ?

* * *

3°/— Lòng ở trong con mắt

— Chẳng thấy được vật ở trong, là “lòng” không phải ở trong ; nhưng “mắt” thấy “lòng” biết, tức là thân tâm như một, thì rõ “lòng” không phải ở ngoài. Bây giờ tôi suy nghĩ ra mới biết rằng nó ở một chỗ.

— Ở đâu ?

— Ở trong con mắt. Vì, lòng ví như con mắt, con mắt ví như cặp kính (lunettes) ; tuy mắt có mang

kiến, nhưng vừa trông thấy vật chi thì phân-biệt được liền, không trở-ngại gì cả.

— Người nói “lòng” ở trong “mắt”, không khác như mắt mang kiến, vậy khi mang kiến thấy được mọi vật ở ngoài mà mắt có thấy được cặp kiến không?

— Thưa: Thấy được.

— Người ví “lòng” như “mắt”, “mắt” như kiến, mắt mang kiến đã thấy được các vật ở ngoài, lại cũng thấy luôn cả kiến nữa, vậy sao “lòng” chỉ thấy các vật ở ngoài mà không thấy được con mắt? Nếu “lòng” thấy được “mắt”, thì mắt có khác nào như cảnh-vật ở ngoài đâu. Lòng cảnh khác nhau, không cùng quan-hệ, thì làm sao mắt vừa trông thấy mà lòng phân-biệt liền được?

Còn như “lòng” không thấy được “mắt”, sao người lại ví “lòng” như “mắt”, và “mắt” như “kiến”? Bởi “mắt” thấy được “kiến”, mà “lòng” thì không thấy được “mắt”. Hai cái không giống nhau, sao người đem mà ví-dụ?

* * *

4^o/— Lòng ở trong mà cũng ở ngoài.

— Bây giờ tôi lại suy-nghĩ ra rằng thân-thể của tất cả chúng-sanh đều là tạng-phủ (viscères) ở trong, khiếu-huyết (fosses) ở ngoài, tạng-phủ bí-bùng tự-nhiên phải tối, khiếu huyết trống-trải tự-nhiên phải sáng. Vậy khi tôi mở mắt thấy sáng ấy là thấy ngoài, nhắm mắt thấy tối ấy là thấy trong, thế có phải không?

— Khi người nhắm mắt thấy tối, cái tối ấy có phải hay không phải nó ở trước mắt? Nếu nó ở trước mắt, sao người lại bảo rằng ở trong? Còn như chấp rằng cái tối thấy ở trước mắt đó chính là tạng-phủ ở trong, thì ở trong cái nhà tối, không có yểng-sáng mặt trời, mặt trăng và đèn đuốc, không cần nhắm mắt cũng thấy cái tối ở trước mắt, vậy cái tối ấy cũng là tạng-phủ của người?! Và, nếu cái tối ấy không ở trước mắt, thì đâu được gọi là thấy? Có gì mà thấy?

Vả người nói “thấy tối là thấy trong”, có phải ý người muốn nói cái tối ấy không phải cái tối ở bên ngoài, mà chính là cái tối của tạng-phủ ở bên trong không? Nếu thấy tối, không phải thấy cái tối bên ngoài, mà chính là thấy cái tối bên trong, ấy là con mắt ngó thấy trở lại được. Con mắt đả ngó thấy trở lại được, lẽ thì nhắm mắt hay mở mắt cũng đều ngó thấy trở lại được hết mới phải, có sao khi nhắm mắt thấy tối mà bảo rằng thấy được ở trong (tạng-phủ), còn khi mở mắt thấy sáng, lại không thấy được cái mặt? Nếu khi mở mắt mà không thấy được mặt, thì khi nhắm mắt, lẽ nào thấy được tạng-phủ ở trong? Nếu khi mở mắt cũng thấy cái mặt được, thì “lòng” và “mắt” đều ở giữa hư-không rồi, không được bảo là “ở trong” nữa! Vả “lòng” và “mắt” đả ở giữa hư-không, thì nó không còn là thân-thể của người nữa! Hay là người chấp rằng dầu nó ở giữa hư không, nhưng ngó thấy được cái

mặt, thì cái thấy ấy nó cũng vẫn là người? Vậy thì ta đây không phải là người, mà ta cũng thấy được mặt người, rồi người cũng bảo ta chính là người nữa sao?

Lòng và mắt của người nó ở giữa hư-không mà có hiểu biết, thì cái mình của người chắc không còn hiểu biết gì hết. Hay là người nói : Mắt ở hư-không tuy có hiểu biết, mà cái mình của người cũng vẫn có hiểu-biết? Vậy thì một mình người mà có đến hai cái biết : Cái biết ở giữa hư-không và cái biết ở trong thân mình ! Nếu đã có hai cái biết, thì một mình người sẽ thành ra hai ông Phật !



5°/-- Lòng ở chỗ nào nó hợp.

— Tôi thường nghe Phật dạy rằng : « Bởi lòng mống lên nên sanh ra các pháp, (1) và cũng bởi pháp sanh ra nên mống lên các lòng. » Bây giờ tôi nhớ đến câu “lòng và pháp sanh lẫn nhau” của Phật dạy đó, làm cho tôi suy-nghĩ. Vậy cái “suy-nghĩ” ấy hẳn thật là « lòng » tôi. Lòng hợp với cái (pháp) nào là sanh theo cái đó, cần gì phải định nó ở đâu với ở đâu ?

— Người nói rằng bởi « pháp » sanh nên có « lòng » sanh, tùy theo cái nào nó hợp thì có nó, vậy thế nào kêu là « hợp » ? Hợp, cũng như cái vung hợp với cái nồi vậy. Nghĩa là cái kia và cái nọ, hai cái phải cố thiết-thể, vậy sau mới hợp được. Nhưng

(1) Pháp tức là mọi vật.

cái « suy-nghĩ » của người mà người bảo là « lòng » ấy, là cái tư-tưởng vô-vấn bông-lông, khi sanh khi diệt, thoát mất thoát còn, hẳn không có gì là cái thiết-thể. Không có thiết-thể, cũng như ngoài « mười tám cõi » (1) lại thêm một cõi, ngoài « sáu trần » lại thêm một « trần », chỉ có cái tên suông, như cái tên « lòng rùa sừng thỏ » thì lấy chi mà người bảo rằng « hợp » ?

Còn như nó có thiết-thể, thì khi người lấy tay sờ mình, sờ đến đâu thì biết đến đó, vậy cái lòng biết ấy nó ở trong ra hay ở ngoài vào ? Nếu ở trong ra thì nó phải thấy tạng-phủ ở trong, còn ở ngoài vào thì nó phải thấy cái mặt !

— Không ! Cái « thấy » thuộc về con mắt khác, cái « biết » thuộc về lòng khác, hai cái không giống nhau. Thế mà bây giờ Phật lại bảo rằng lòng thấy ! Thừa không, lòng có phải là con mắt đâu !

— A-nan ! Người cũng như cái « lòng », cửa-nẻo cũng như con « mắt », dầu có cửa-nẻo mở trống, song cũng phải có người ngồi trong vậy sau mới thấy được. Nếu như không người, thì cửa-nẻo tự nó có thấy được không ? Chắc không.

Nếu bảo rằng không cần có lòng, con mắt không, nó cũng sẽ thấy được, vậy thì những người đã chết, con mắt vẫn còn, họ cũng thấy được nữa sao ? Nếu họ còn thấy được, thì đâu phải là chết !

Vả lại cái lòng của người nếu có thiết-thể, vậy nó

(1) Sáu căn, Sáu trần, và Sáu thức.

chỉ có một thể hay có nhiều thể? Nó ở khắp cả mình hay không khắp cả mình? Nếu tứ-chi chỉ chung có một cái tâm-thể, thì khi nhờ một sợi lông tất cả các lông trong mình đều động, rờ nhằm một chỗ tất cả châu thân đều biết. Nếu các lông đều động, cả mình đều biết, thì ắt không biết được sợi lông nhờ ấy là sợi nào, không biết được chỗ rờ ấy là chỗ nào!

Nếu như biết được sợi lông nào bị nhờ và cái chỗ nào rờ nhằm, thì không phải tứ-chi chỉ chung có một cái tâm-thể. Nếu như có nhiều tâm-thể thì lại thành ra nhiều người, mỗi người mỗi thể, vậy biết tâm-thể nào là cái tâm-thể của người?

Còn như nó ở khắp cả mình, thì cũng như trên kia, rờ nhằm một chỗ toàn cả châu-thân đều hay-biết vậy. Nếu không phải ở khắp cả mình, trong khi tay mặt người rờ trên đầu, tay trái người rờ dưới chun, mà rờ một lược, đứng trước, đứng sau, thì đầu biết chun ắt không biết, mà chun biết đầu ắt không biết. Nhưng không phải thế, rờ đâu biết đó, thì sao được bảo rằng không phải ở khắp cả mình?

Vậy thời tâm-thể chẳng phải một cũng chẳng phải nhiều, chẳng phải khắp cũng chẳng phải không khắp, vốn không định-thể. Đã không định-thể, thì làm sao hợp với cái pháp nhứt-định?



6°/— Lòng ở chính giữa

Trước kia tôi có nghe Phật nói rằng: “Lòng chẳng ở trong, cũng chẳng ở ngoài”. Phải, nếu nó ở trong, sao không thấy được tạng-phủ ở trong? Còn nó ở ngoài, sao thân biết thì lòng cũng biết? Vậy có lẽ nó ở “chính giữa”.

— Cái “chính giữa” ấy, ắt không mơ-hồ, nghĩa là phải ở có chỗ. Vậy cái “chính-giữa” mà người nói đó, chính nó ở đâu? Ở ngoài mình hay ở trong mình? Nếu ở trong mình, thì ở chính giữa hay ở một bên? Ở một bên thì không phải chính giữa. Mà ở chính-giữa thì cũng như ở trong, phải thấy được tạng-phủ!

Còn như cái “chính-giữa” ấy nó ở ngoài mình, cũng phải có chỗ, chỗ nó ở đâu? Có thể cạm nêu dằng làm dấu cái chỗ ấy không? Nếu không, thì cái “chính-giữa” ấy không thành!

Huống chi, dấu có cạm nêu mà làm dấu được đi nữa, cái “chính giữa” ấy cũng không có gì là chắc chắn nhứt-định. Vì, khi ta ở phía Đông ngó thì thấy nó ở hướng Tây, đứng bên Nam xem lại thấy nó ở phương Bắc. Cây nêu đã lộn-xộn thế ấy, thì đâu còn cái “chính giữa” chắc-chắn nhứt-định mà bảo là cái “chỗ ở” của lòng!

— Thưa không. Cái “chính giữa” tôi nói là ở giữa “căn” (sáu căn) và “trần” (sáu trần) kia. Nghĩa là con mắt đối với sắc-trần, rồi trong đó

sanh ra cái “hiếu-biết phân-biệt,” ấy là cái chỗ ở của lòng.

— Lòng người nếu ở giữa căn-trần, theo như người nói, vậy có phải gồm cả hai cái “căn” và “trần” làm tâm-thể của người chăng? Nhưng căn là cái “thể” có hiếu-biết, còn trần là “vật” không hiếu-biết, hai cái đứng riêng nhau, không thể gồm lại mà làm một được. Nếu thế, lòng không thiên về bên này cũng thiên về bên kia, thì đâu được gọi là “chính giữa.”

Nếu gồm lại không được, thì cái tâm-thể ấy, không phải “căn,” mà cũng không phải “trần,” nghĩa là không có cái thiết-thể. Không có thiết-thể, thì cái “chính giữa” ấy là gì? Là cái “tên suông” vậy thôi!



7°/—Lòng ở chỗ không chấp-trước

— Tôi nhớ lại Phật có nói: “Lòng không ở trong, không ở ngoài, cũng không phải ở chính-giữa, nó không ở đâu hết, hết thấy cái gì đều không chấp-trước, ấy là lòng.” Vậy bây giờ tôi đối với cái gì cũng không chấp-trước hết, cái đó có được gọi là “lòng” chăng?

— A-nan! Người bảo cái “lòng” không ở đâu hết, không chấp-trước hết thấy muôn vật trong vô-trụ, ấy gọi là “lòng”. Vậy cái lòng ấy nó vốn có chỗ ở mà không chấp-trước muôn vật chăng? Hay nó không có chỗ ở nên không chấp-trước muôn vật chăng?

Nếu không chỗ ở, thì nó chỉ có cái tên suông vậy thôi, có gì đâu mà người còn bảo là «không chấp-trước»? Còn lòng người vốn có chỗ ở mà không chấp-trước muôn vật, thì nó tuy bỏ được cái «chấp-trước», nhưng nó vẫn còn chấp-trước cái «không chấp-trước», vậy đâu được gọi là «không chấp-trước»? (1)

Vả lại, chẳng «có» thì «không», chẳng «không» thì «có». Có lòng thì nó phải có chỗ ở, có chỗ ở ấy là có chấp-trước, sao người được bảo rằng «không chấp-trước»? (1)

(Bảy chỗ hỏi lòng đến đây là hết)

(1) Chơn-Tâm không ở đâu hết, mà ở đâu cũng có ở hết. Nếu có ở thì phải có đi, nghĩa là có sanh diệt, có sanh diệt sao được gọi là chơn-tâm? Còn không ở, thì lấy ai làm bản-thể cho cái hiện-tượng vọng-tâm? Cũng như bọt nước, nếu không có nước làm bản-thể cho, thì lấy đâu có được cái bọt nước ấy?

A-nan trả lời về «Bảy chỗ hỏi lòng» của Phật, không phải là sai. Nhưng bởi ông chấp một chỗ mà bỏ một chỗ, không chấp «lòng ở có chỗ» (Như sáu lời đáp trước: Ở trong, ở ngoài v. v.) thì lại chấp «lòng không có ở» (như lời đáp sau hết rằng lòng không ở đâu hết, hết thấy cái gì cũng không chấp trước, ấy là lòng), cho nên Phật mới bác hẳn đi, bác để phá hết các lòng chấp-trước ấy, cho ông hiểu cái nghĩa «lòng không ở đâu hết, mà ở đâu cũng có ở hết» vậy.

«Chỗ có Phật không được ở, chỗ không Phật phải lánh xa». Hay thay lời ấy! Ngộ được lời ấy, là thấy được lòng.

Lời người dịch.

— Bấy lâu nay tôi cứ ý rằng tôi là em Phật, nhờ Phật thương nhiều, thế nào cũng sẽ được « chứng quả », cần gì phải « cầu sáng » lấy mình ? Có ngờ đâu, tự mình không kiểm được chơn-tâm, dầu có thấy rộng nghe nhiều, cũng không giải-thoát được. Đến nỗi mắc tay kỷ-nữ, phải say-mê ở chốn dâm-phòng ! Vậy xin Phật mở lòng thương-xót, chỉ giùm chỗ ở của chơn-tâm, từ đây chẳng những chúng tôi sẽ được nhờ đó mà bước lên con đường yên-tịnh, lại những kẻ chưa đủ « đức tin » cũng khỏi hiểu lầm mà sanh ra lòng ác nữa.

— Hết thấy chúng-sanh, từ vô-thỉ đến nay, cứ thấy làm hiểu lộn, gây ra « nghiệp-nhân », nhân-quả xây-văn, phải sanh đi chết lại mãi kiếp này sang kiếp khác, và những kẻ tu-hành, không thành được chánh-giác, mà chỉ chứng quả Tiểu-thừa, hoặc thành ra Ngoại-đạo, đều bởi không biết hai cái căn-bản (cội gốc) : Một cái căn-bản « Sanh-tử vô-thỉ », và một cái căn-bản « Niết-bàn vô-thỉ ». Căn-bản « Sanh-tử » (sống chết) là lòng « đeo-niu », vọng-động, hết thấy chúng-sanh nhận lầm cái đó là chơn-tâm. Căn-bản « Niết-bàn » (yên-tịnh) là cái lòng « trong sạch », sáng-suốt, bởi chúng-sanh quên mất lòng ấy, mới lạc vào nẻo Luân-hồi (1).

(1) Lòng “trong-sạch sáng-suốt” ví như tấm gương (bản-thể), lòng “đeo-niu vọng-động” là cái bóng của muôn vật (hiện-tượng.) Có gương mới có bóng, có bản-thể mới có hiện-tượng vậy.

Muôn vật trong vô-trụ, còn mắt không thường, nên hư

A-nan ! Nay người muốn tìm con đường yên-tĩnh, dặng ra khỏi nẻo Luân-hồi, thì phải để cho ta hỏi, rồi sau ta sẽ chỉ cho.

biến đổi, thì những cái bóng của nó giọi vào trong tấm gương, cũng phải biến đổi vô-thường. Cái bản-tánh của nó là cái bản-tánh “biến đổi”, nên mới kêu là cái căn-bản “sinh-tử” (sống chết, còn mất, nên hư.)

Nhưng trong tấm gương ấy, dầu non qua sông lại, trăng đến hoa đi, những cái bóng muôn vật có biến-đổi thế nào đi nữa, cái bản-tánh “sáng-suốt trong-sạch” của tấm-gương cũng vẫn còn sáng-suốt trong-sạch, bao giờ cũng cứ yên-lặng như thường, không có chút gì thay-đổi, mới gọi nó là cái căn-bản “Niết-bàn” (không sanh không diệt.)

Có gương thì tự-nhiên có bóng. Cái chơn-tâm niết-bàn đã bảo nó là vô-thỉ, thì cái vọng-tâm sinh-tử cũng phải vẫn có từ hồi vô-thỉ vậy

Những cái ta nhận-biết là gì ? Là muôn vật trong vô-trụ. Phải, không có muôn vật thì lấy chi để cho ta nhận biết ? Vậy thì cái nhận-biết của ta, chẳng qua là cái bóng của muôn vật vậy. Nhưng, không có cái gương chơn-tâm làm bản-thể, thì cũng không bao giờ có được cái bóng hiện-tượng ấy.

Vậy cái bóng hiện-tượng, tức là cái vọng-tâm “đeo-niu” ấy, quả có tội-lỗi gì không ? Theo tôi thì không ! Bởi có gương mới có bóng, nếu vọng-tâm có tội, thì chơn-tâm tránh sao cho khỏi tội ?

Vậy cái tội làm cho chúng-sanh cứ chết đi sống lại mãi kiếp này sang kiếp khác ấy về ai ? Tại chúng-sanh nhận lầm cái bóng “biến-đổi không thường” ấy là chơn-tâm, mà quên mất cái gương chơn-tâm “sáng suốt trong sạch” là cái căn-bản Niết-bàn đấy thôi.

(Lời người dịch).

Phật vừa nói vừa giơ cánh tay lên, co năm ngón lại, hỏi A-nan rằng: Người có thấy không?

— Thưa: Thấy.

— Thấy gì?

— Thấy Phật giơ tay lên và co năm ngón lại.

— Người lấy gì thấy?

— Tôi cùng tăng-chúng đều lấy “mắt” thấy.

— Thấy được bởi “mắt”, vậy cái gì là “lòng”?

— Tôi nghe Phật hỏi, tôi bèn “suy nghĩ”, cái “suy-nghĩ” ấy, chính là “lòng” tôi.

— Bậy hử! Cái đó đâu phải lòng người?

A-nan nghe nói xanh mặt, liền đứng dậy thưa rằng: Nếu cái đó không phải lòng tôi, vậy chớ kêu nó là gì?

— Cái đó chẳng qua là bóng “sáu trần” giọi vào trong cái gương chơn-tánh của người đấy thôi. Từ vô-thỉ đến nay, người nhận lầm cái đó là lòng, cũng như nhìn giặc là con, hèn gì chẳng ở trong vòng sanh-tử kiếp-kiếp đời đời!

— Tôi tưởng-nhớ đều lành, hoặc toan-tính đều ác, cũng nhờ cái lòng ấy. Bây giờ Phật lại phát-minh ra rằng ấy chẳng phải lòng. Nếu không cho cái hiểu-biết ấy là lòng, vậy thì tôi đây là tượng gỗ?! Xin Phật giải giùm cái chỗ nghi-hoặc ấy.

— Ta thường nói: *Muôn vật trong vô-trụ, đều do “lòng” hiện ra.* Mà muôn vật, vật gì cũng có thể-tánh hết. Cho đến hư-không, cũng có tên mà kêu,

có hình (1) mà chỉ ra được nữa. Huống chi cái lòng «trong-sạch sáng-suốt», nguồn-gốc của muôn vật, mà không có thiết-thể?

Nếu người cố chấp rằng cái hiểu-biết được, phân-biệt được ấy là lòng, cái lòng ấy là «sáu trần» ra, mà tự-nhiên có cái hiểu-biết phân-biệt, thì mới được gọi nó là thiết lòng (chân-tâm). Nhưng hiện người ở đây, nghe ta thuyết pháp, nhân có tiếng nói, người mới sanh ra phân-biệt. Nếu không có tiếng nói (thịnh-trần), thì lấy chi người có cái «hiểu-biết phân-biệt»? Lấy một cái «thịnh-trần» (tiếng nói) đó mà suy ra, thì đủ biết «sắc» (hình-sắc), «hương» (hơi thơm) «vị» (mùi-vị) v. v. đều cũng như thế cả. Nghĩa là có «sáu trần» mới có cái «hiểu-biết phân-biệt» vậy.

Dẫu người có đối với «sắc», «thịnh», «hương» «vị» mà dứt hết cái thấy, nghe, hiểu-biết đi nữa, nhưng nếu ở trong còn giữ cái «yên-tịnh», còn biết phân-biệt cái «yên-tịnh» ấy là vui, cái đó thuộc về «ý-căn» (một căn trong sáu căn), cũng là cái bóng «pháp-trần» (một trần trong sáu trần) vậy thôi. Nếu là cái «yên-tịnh» ấy, ắt không còn cái hiểu-biết phân-biệt. Vậy thì cái hiểu-biết phân-biệt ấy đâu phải là lòng.

Ta cũng không ép người cố-chấp rằng cái hiểu-

(1) Chẳng phải “hư-không” là vật “hữu-hình”, nhưng nhân vật “hữu-hình” mà thấy được cái “vô-hình”, nên mới nói “có hình chỉ được”.

biết phân-biệt ấy là chẳng phải « lòng ». Nhưng người phải suy-xét cho kỹ, coi cái hiểu-biết phân-biệt ấy nó quả « chơn » hay « vọng » ? Nếu là « sáu trần » mà tự-nhiên có cái tánh « phân-biệt », thì mới được bảo nó là chơn. Nếu là « sáu trần » mà không còn cái « hiểu-biết phân-biệt », thì đủ biết cái « hiểu-biết phân-biệt » đều là cái bóng của « sáu trần » mà không phải chơn-tâm của người vậy.

Sáu trần là vật biến-đổi vô-thường, thoát còn thoát mất, nếu người cố chấp cái bóng « sáu trần » tức là cái « hiểu-biết phân-biệt » ấy là cái pháp-thể chơn-tâm, vậy khi « sáu trần » biến đổi tiêu-diệt, thì cái pháp-thể chơn-tâm của người đó nó cũng biến-đổi tiêu-diệt đi còn gì ? !

A-nan cùng hết thấy tăng-chúng, nghe nói sửng-sờ, ngồi im phăng phắc.

— A-nan ! Hết thấy kẻ tu-hành học-tập không được giải-thoát, đều bởi cố-chấp cái vọng-tưởng « sanh diệt vô-thường » ấy là chơn thật. Huống chi người chỉ có « nghe nhiều », chớ chưa « tu-tập », lại còn cố-chấp cái bóng « sáu trần » hư-vọng ấy là chơn-tâm, bảo sao chẳng không chứng được thánh-quả ?

— Từ khi tôi phát-tâm xuất-gia theo Phật đến nay, tưởng rằng Phật vì chút tình thân quyến, sẽ ban cho cái chơn-phước « yên-tịnh », khỏi phải nhọc công tu-hành. Có ngờ đâu ai tu nấy được, cũng như cha con cùng trèo núi, mạnh ai nấy rón sức, không trèo thể cho nhau được vậy.

Bây giờ tôi mới tỉnh-ngộ rằng tự-mình không biết chơn-tâm, dầu có học nhiều, cũng không khỏi vòng phiền não. Vậy xin Phật mở giùm mắt « huệ » cho tôi thấy cái lòng « trong-sạch sáng-suốt » của tôi.

— A-nan ! Trước kia người trả lời rằng *thấy* ta giờ cánh tay lên và co *nắm* ngón lại, vậy nắm ngón ấy do đâu mà ra và người lấy gì mà thấy ?

— Ngón nhờ tay Phật, thấy bởi mắt tôi.

— Vậy thì nếu ta không tay, không sao có ngón, cũng như nếu người không mắt, không còn thấy được, có phải vậy chăng ?

— Thừa phải.

— Không. Người không có tay tự-nhiên không ngón, nhưng người không mắt cũng vẫn còn thấy. Nếu người không tin, thì cứ hỏi mấy người mù, coi họ có thấy hay không ? Chắc họ sẽ trả lời rằng « có thấy » : Thấy ở trước mắt có cái « tối đen », không thấy gì khác. Ấy đủ biết bởi « sáu trần » tự nó tối đi, chớ cái « thấy » cũng vẫn còn nguyên-hiện (1).

— Người mù họ không thấy gì hết, chỉ thấy « tối

(1) Cái gương « chơn-tâm » dầu không có muôn vật, không còn lưu cái bóng lại mặc lòng, song cái bản tánh « sáng-suốt trong-sạch » cũng vẫn còn nguyên-hiện. Ai bảo quên mất nó đi mà thiên về « thường-kiến » rằng cái « hiểu-biết » hằng còn, và thiên về « đoạn-kiến » rằng chết rồi là hết ? Ta thấy được chơn-tâm, ở trong đời biến-đổi mà lòng được vững-vàng, gặp cảnh tang-thương mà lòng được yên-tĩnh. Than ôi ! Phật-pháp quả thật là phương thuốc « cứu khổ ».

thui » ở trước mắt vậy thôi, làm sao được kêu là « thấy » ?

— Người mù không mắt, chỉ thấy « tối đen », cùng người có mắt ở trong phòng tối, hai cái tối ấy có khác nhau không ?

— Thừa : Không.

— Hai cái tối ấy đã không khác nhau, nếu như người mù thỉnh-linh sáng mắt, thấy được đủ sắc, mà bảo là “mắt thấy” ; vậy người ở trong phòng tối, thoát có ngọn đèn, cũng thấy được đủ sắc, thì phải nói là « đèn thấy » ! Nếu đèn có « thấy », thì không được kêu là « đèn ». Vả lại đèn thấy, thì cần gì có người ?

Cho nên người phải biết rằng đèn chẳng qua là cái phô-bày sắc-tướng ra được, mà không phải thấy được ; cái thấy được sắc-tướng ấy là « mắt » vậy.

Cũng như con mắt là cái phô-bày sắc-tướng ra được, nhưng thấy được sắc-tướng ấy là « lòng, » chớ chẳng phải con mắt thấy được vậy.

Phật biết A-nan và tăng-chúng chưa hiểu, bèn nói tiếp rằng :

— Khi ta mới đắc đạo, đến vườn Lộc-dã (Isipatana), có nói với năm thầy tĩ-khưu (Bhikshous) rằng : « Hết thấy chúng-sanh không thành được Chánh-giác, và cũng không thành được A-ra (Arhat), đều bởi “khách trần” làm cho lăm-lạc. Vậy không biết các người nhờ ngộ cái gì trong lời ấy mà chứng được Thánh-quả ?

Kiều-trần-như (Kondanya) nghe Phật hỏi đến,

đứng dậy thưa rằng:

— Chúng tôi nhờ ngộ hai chữ « khách trần »: Khách ví như người khách đi đường, đói ghé quán cơm, tối vào tiệm ngủ, ăn ngủ xong rồi, lại ra đi nữa. Nếu không đi đâu, cứ ở nhà mãi, ấy là chủ nhà (chơn). Bởi không ở lại, mới kêu là khách (vọng).

Còn « trần » nghĩa là « bụi ». Như ban mai mặt trời mọc, yếng sáng gioi vào những lỗ trống trong nhà, thấy « bụi » bay xao-xiến, đầy ở giữa « không ». Nhưng hư-không vẫn lặng-im (chơn), còn « bụi » cứ xao-xiến (vọng). Bởi nó xao-xiến mới kêu là “bụi”.

Phật khen rằng: Phải!

Phật bèn giơ tay rồi nắm lại, sè ra, hỏi A-nan rằng: « Người thấy gì không? »

— Thưa: Thấy Phật giơ tay rồi sè ra nắm lại.

— Tại bàn tay (khách) ta sè ra nắm lại, hay tại cái « thấy » (chủ) của người có sè ra nắm lại?

— Tại bàn tay Phật.

— Cái nào động và cái nào tịnh?

— Bàn tay của Phật động (vọng). Cái « thấy » của tôi tự-nhiên (chơn), không có cái tên « tịnh » thay, huống chi lại có cái tên « động »?

Phật khen rằng: Phải!

Bấy giờ Phật lại giơ tay chỉ qua phía hữu, A-nan quay đầu ngó phía hữu; Phật lại chỉ qua phía tả, A-nan quay đầu ngó phía tả. Phật bèn hỏi rằng:

— A-nan! Đầu người tại sao day-động?

— Tại thấy Phật chỉ hai bên, tôi ngó qua ngó lại, cho nên đầu mới day-động.

— Tại cái đầu của người động, hay tại cái thấy của người động ?

— Cái « thấy » (chủ) vẫn tự-nhiên (chơn), tại cái đầu (khách) nó day-động (vọng).

Phật khen rằng : Phải !

Bấy giờ Phật bảo hết thấy tăng-chúng rằng :

— Cũng có người biết cái xao-xiễn ấy là bụi, mà chưa hiểu cái hư-không đựng-chứa bụi ấy nó vẫn yên-lặng tự-nhiên ; biết kẻ không ở lại ấy là khách, nhưng không biết người dung-nạp khách ấy là chủ nhà, không dời không đổi. Vậy các người hãy xem cái đầu của A-nan tại nó day-động, và tại cái bàn tay của ta nắm lại sẽ ra, nhưng cái « thấy » nó vẫn tự-nhiên, không có chút gì thay-đổi. Cái tự-nhiên yên-tĩnh, không đổi không dời ấy, chính là cái chơn-tâm của các người vậy. Cớ sao các người quên mất cái đó, lại nhận cái sống chết làm mình, cái biến-đổi làm cảnh, mà phải luân-hồi mãi trong vòng sanh diệt vô-thường ? Ấy cũng bởi các người tự-mình chác lấy mà thôi.



Cuốn nhứt
KINH LĂNG-NGHIÊM

In tại nhà in XƯA-NAY, 60-62, Bd. Bonard Saigon.

PHẬT-HỌC TÙNG-THƠ

Sách đã xuất bản :

1. — Phật-Học Tổng-Yếu. giá 0\$50
2. — Phật-Giáo Vấn-Đáp. 0\$50

Sách đang in :

3. — Các-Cuộc Bút-Chiến (về hai quyển sách trên).
4. — Phật-Giáo Đại-Ý (cái thang Phật-Học)

Sách sắp in :

5. — Phật-Giáo vô Thần-Luận,
(Trả lời cùng phái Hữu-thần)
6. — Kinh Lăng-Nghiêm quyển II.
7. — Phật-Pháp là Phật-Pháp.
8. — Pháp-Cú.

Thơ xin cắt nghĩa gởi cho:
M. Thiện-Chiếu

Mandats mua sách gởi cho :
M. Nguyễn-hòa-Khương.

Phật-Học Tùng-Thơ
Linh-quang-Điện
82, Rue de Champagne.
Tân-định — Sài-gòn

1^{re} EDITION 1^{er} FASCICULE

TIRAGE DE 3000 EXEMPLAIRES

EDITEUR M^{rs} E. hiên Chiên
82 Rue de Champagne E. Audin Saigon

IMPRIMERIE XUA NAY BERNARD SAIGON

SAIGON LE 14/4/33 18

LE DIRECTEUR

AR

